

מכתב תודה

עידו היקר

לפני 22 ימים נפגשה בנטבר קבוצה של 8 זוגות ועוד איש אחד נחמד שזרים זה זהה. לא הכרנו את הזוגות האחרים. כולם הבטנו בחשש זה בזה וכל זוג חשב: למי אתחבר, מקווה שלא יהיה מזרים, מקווה שלא יהיה נודניקים, מקווה שכולם יסתדרו זה עם זה. והחשש הגadol מהכל: רק שהמדריך יהיה בסדר. שיתמצא, שיכיר, שידאג ושיארגן...

עידו, לקחת אתנו לenza העולם ואף לא לרגע אחד הרגשנו זרים במקום החדש, בלבד או "הולכים לאיבוד". הצלחת לගרום לנו בכל מקום להריגש שימושו אחר דואג עבורנו לכל הבעיות וכל העניינים שלנו.

כקווים אספת, ארגנת והובילת אותנו ללא אבידות (למעט טלפון אחד) בכל השבילים, דרכים, ערים, שדות התעופה והمدنויות שלדרום אמריקה.

הרביה ממה שקרה בטיל זהה הן מבחינתי הדינמייה בקבוצה והן מבחינתי הסדר והארגון והן מבחינתי ההתחברות בין כולם היה בזכותך. כושר הארגון שלך, הסבלנות והיכולת לכבות כל שריפה השרתה רוגע בקבוצה ותחושת שיעיות לכל אחת ואחד.

במשך 24 ימים דאגת לכל אחד מאיתנו
כайлן אנהנו הילדים שלך (או נכון יותר, לפחות בעיני, עדך
כברם שלך).

בשביל בני רצת וקנית דבק (וגם בשביבנו עשית את זה),
בשביל דין עצרת אוטובוס,
בשביל ATI הבאת אותנו לשוק עם פירות,
בשביל מיכל חזרת על שמות המקומות והאירועים,
בשביל איציק דאגת לשלוח 2 בנות לחדרו
בערב הראשון בבואנו איירס
ובשבילי החלפת גראוטאה באוטובוס ממוגז.
הלכת לישון תמיד אחרון אחרי שבדקת
שכלנו מסודרים, במיטות ומכוונים.

הידע הבלתי נדלה שלך, כה רחב וכפה
עמוק. אתה הרעת עליינו כמוניות של מידע
בכל תחום ותחום (כמוון שאתה על פוליטיקה לא דברת).
אתה מקצוען אמיתי. רואים עליו שאתה
אהוב את המקצוע שבחרת לעצמך. והכי
חשוב: אתה מצליח להעביר את האהבה ואת
הידע שלך אחרים.

אנחנו, קבוצת דצמבר 2016 של פגסוס
לדרום אמריקה מודים לך מקרוב לב על
הדרךך המשובחת, על סבלנותך, על כושר
הארגון שלך וגם על חוש ההומור.

עידו,
בזכותך הטיוול שלנו היה מרתק, מעניין, מצחיק, מהנה
ומתוקתק.

תודה רבה לך על הכל.

מודדי לי
אתי וישראל אשכנזי
דליה ובני צץק
חנה ואיציק עזרא
מייכל ואחרון גל
דבודה זילבר
שלום כהן

מאיה וΖאב גיצ'ו
יהודית ושמעון בדיחי
דין יאיר
לידיה בר