

## תודה והערכה למדריך מוטי סטרול – הודו 12.10.16 – 28.10.16

חז"לנו אמרו: "אולי יש לך הודו, אבל אין לך מוטי"

ורש"י פירש: אין הודו בלי מוטי.

נתחיל בהבעת הערכה ותודה למוטי "הזיסל" מדריך שבהודו. גילנו שהוא גם "פנינה" (בהודית) ואפילו מקדשים ורחובות יש בשמו. אבל בשבילנו הוא "המדריך".

מוטי הצליח להעביר לנו את הודו בכל החושים: הריח, הטעם, השמיעה, החישה הראיה ומה שמעבר למה שרואים, ואפילו חוש חדש – רגישות.

מוטי הקנה לנו הרבה ידע בכל התחומים הקשורים להודו. התרבות, הדתות, היסטוריה, מנהגים וגם הרבה סיפורים והפתעות.

מעבר לכך, ראינו כמה מוטי אהוד ומוכר ע"י כל המקומיים. ראינו אותו צועד ברחובות הודו כבן בית, את הכבוד שרכשו לו אנשי המקום: סוחרים סוכנים, נהגים, מדריכים מקומיים ואפילו הקבצנים. הייתה לו רגישות וכבוד כלפי כל אחד ואחד.

קמנו כל בקר לקראת דברים חדשים, הפתעות ומקומות.

ביקרנו במזרקות, מוזאונים, מקומות קדושים, מבצרים, מקדשים, מסגדים ואפילו במכבסה. ערכנו טקסים, הדלקנו נרות, קשרנו סרטים אדומים והתחשבנו בפרות (הן לא התחשבו).

מוטי טיפל גם בכל הצרכים של הקבוצה. דאג שהכל יתנהל לשביעות הקבוצה. כל בקשה (גם כשלה התבקשה), דאג לכלל ולפרט. היה האבא החבר האח וספק הדרישות ובכל מקום הכין לנו הפתעות. כל זאת בנועם ומבלי שנרגיש שאולי מטריחים אותו.

לגבי "הגרופ" (הרי מדובר ב"מוטי גרופ" – כך הכירו אותנו בהודו), חברה מקסימים קבוצה מגובשת ותומכת (ומוטי תגיד את האמת שגם ממושמת). קבוצת V.I.P כפי שכנת אותנו. ברור שלכל אחד מהקבוצה היה חלק בגיבוש, אבל אתה הייתה המנצח.

המסע הזה היה בלי ספק מיוחד ואנו בטוחים שזכינו לטוב שבמדריכים.

אין ספק שגם חברת פגסוס זכתה במדריך טוב, וכבר ברור לי שאני אהפוך לממליצה של החברה לחברים ולכל מי שיתעניין.

בשם כל הקבוצה.