

Subject: מכתב תודה : טיול לסלובניה קאורטיה 12,07,2016 ועד 19/07/2016

בס"ד

שלו רב,

ברצוני לשתף אתכם חברים יקרים על טיול חלומי לסלובניה קאורטיה 12,07,2016 ועד 19/07/2016 בשיתוף חברת פגסוס וכמובן המדריכה הנהדרת **דרורה ורד**.

ככה , אז נתחיל מתחילת ההיכרות שלי עם חברת פגסוס (חייב).

1. קבלת מייל במקום העבודה תנובה על הטיול שהיה אמור להיות לשומרי מסורת , וכמובן לבסוף הרשמות לטיול.
2. לאחר כחודש וחצי שיר מחברת פגסוס מתקשרת ומודיעה לי שהטיול שהיה צריך להיות לשומרי מסורת התבטל (נפתח לציבור הרחב).
3. **בל נשכח שאנחנו היינו חברה של 6 אנשים דתיים .**
יוכבד כהן ושמרית הלל.
ניצה ומשולם מעטוף.
חיה ומנשה מוגמי.
4. לאחר דין ודברים והתלבטות גדולה , **כמובן שזה היה בשיתוף שיר משיח ועם הסובלנות שלה** לאורך כל הזמן וההסברים הנעימים והרצון שלה מה לעשות ולעזור.
5. לבסוף הסכמנו לטיול הר"מ בגלל שאני אישית שמעתי על חברת פגסוס כחברה אמינה וכיפית וכל דבר שהם כותבים ומתחייבים הכל אחד לאחד מתבצע וללא כל ויתור.
6. לאחר שהוסכם על הטיול הנוכחי , **שיר משיח התקשרה אלי מספר פעמים והרבה פעמים** עם הבטחה שייעשה הכל ע"י פגסוס להקל עלינו , פרות וירקות . ביצים קשות . ודגים.

ובהמשך אני אפרט שמרחוק מאוד , מארץ ישראל וב"ה הכל היה ע"פ התוכנית.

7. **בהמשך אני חייב להוסיף גם את ההיכרות שלי עם המדריכה המדהימה שלמעשה הייתה השגרירה של חברת פגסוס וייצגה את החברה בכבוד מאוד מעל ה 100%.**
8. **בנוסף שלמעשה האמת פחדתי בגלל הכשרות (נא לשכוח שלמעשה הטיול הזה הוא טיול ראשון שלנו בחו"ל) נתבקשתי ע"י שיר להתקשר לדרורה ורד שעד עכשיו לא ידעתי מיהי.**
9. **בהמשך התקשרתי לדרורה כבר על ההתחלה היה קליק וכבר סיפרתי לחברה שלי שלדעתי , חברים , קבלנו מדריכה מהשמיים וכמובן מפגסוס , וע"פ השיחה שלי אתה , אני לא מתבדה ואני מרגיש שהגענו למקום הנכון...**
10. לאחר שיחתי עם דרורה המדהימה ולשתף אותה בחשש שלי על האמור לעיל , קבלתי תשובות מדהימות ושהיא תעשה הכל שיהיה לנו טוב , וכך היה (אלה עשרת הדיברות).

ולסיכום הטיול הנפלא:

אני לא הלאה אתכם בסיסמאות ודיבורים , לאורך כל הטיול מתחילת המפגש שנמל התעופה בבן גוריון **דרורה אספה אותנו כקבוצה** , הסבירה לנו על מהלך הקבלה שלנו שנמל תעופה עד להמראה לכוון קאורטיה. בהגיענו לקאורטיה שוב דרורה אספה אותנו וראתה שכולנו הגענו , גיבשה אותנו כקבוצה שוב ומרגע זה החל הטיול שמאוד נהנינו , לא נתנה לנו מנוח , וכל היום הייתה אתנו , דאגה לנו, לא ויתרה לנו על שום מסע ודאגה לחלשים יותר (מבוגרים יותר וכו') שכל אחד ואחד ייהנה מהטיול ויידע את מהלך הטיול וגם ההסבר שקבלנו ממנה על כל המקומות שהיינו וביקרנו וגם במהלך הנסיעה (אסטוריה לשמה) , **המצ"ב מראה על הבקיות שלה והמקצועניות שלה.**

ויש לציין בנוסף בגדול את המטלה שהייתה לנו הוא הכשרות – דרורה דאגה לנו בכל מכל מתחיל מהפירות והירקות וכלה בביצים הקשות (אימא במקום זר) כמו שהובטח לנו.

נ.ב.

אני לחייב לציין גם את המקרה שהיה לנו כשלוש שעות לפני הטיסה בקאורטיה לאחת הנשים מהקבוצה: כייסו אותה וגנבו לה מהתיק את כל כספה ואת הדרכון , דרורה לא עזבה לרגע קט את האישה ודאגה לדרכון חדש שהלכה אתה למשטרה המקומית וכלה בשגרירות ישראל וכל זה תוך שעתים ועל זה יאמר לשבחה ואני מאמין שגם חברת פגסוס עזרה לה בזה וביחד וכל אחד אחד לחוד הפעיל את קשריו.

בקיצור אני אישית נהניתי מאוד וגם כמובן משפחתי וכל הקבוצה שהיו עמנו.

