

ג'וזפה היקר שלום רב,

"Veni, vidi, vici" אמר יוליוס קיסר בשנת 47 לפנה"ס אחרי נצחונו המהיר על פארנאקס השני מלך פונטוס בקרב זלה.

ובמשקל דומה כך גם אנו, מתנדבי מועדון ליאנס רמת-גן – "באנו, ראינו, נהנינו" וחזרנו ארצה.

זכינו במסגרת חב' פגסוס להנות מטיול נפלא בחבל ארץ מרתק, מדהים ביופיו עם שכיות חמדה אין ספור.

הטיול בן 8 הימים לא היה מצליח כדי כך מבלי שילווח בידי מדריך שידיעותיו בכל כך הרבה תחומים הפכו את הטיול לסוג של "אוניברסיטה עממית".

עברנו מספר פקולטות ממחלקה אחת לאחרת ומקורס לקורס, תוך רכישת ידע בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, בוטניקה, התחממות כדור הארץ, גיאוגרפיה...

כמקצוע "בחירה" קיבלנו מסיפורי המאפיה ונגיעות מפרשיות נעלמות בארץ! וכל זה ללא החלפת מרצה!...



חבל רק שלא זכינו לתואר דוקטור בסוף המסע... 🤔

נחתנו בנאפולי לתוך תחילת מסע מרתק בחורבות פומפיי בכיכובו של השחקן הראשי – ג'וזפה, הלא הוא ד"ר יוסי ספיר, המדריך שידו בכל וכך גם ידיעותיו.

איזה פסיפס של ידע ועובדות –

גודל הפסטה מחד וחנינה לגלדיאטור מאידך, סוגי גלידה מצד אחד והיכרות עם עולם בעלי הכנף והצמחים מצד שני. אקסל מונטה ומגילת סן מיקלה וייעוץ ל"ברילה", אילנה גור ותולדות ליאנס קנדה, סיפורים על תה ויסוצקי וה.. של טרוצקי... תקצר היריעה מלהוסיף ולפרט.

השליטה בשפה האיטלקית והתקשורת הנפלאה עם נותני השירותים – נהג, מדריך, אחראי מטבח ומנהל קבלה, ומי לא...

חוש הומור ויכולת שירה ומשחק, תשומת לב ודאגה לכל פרט בקבוצה ולכלל, כולל איסוף ודאגה לזוג מטיילים מבוגרים מקבוצה אחרת שנשכח ונעזב על ראש ההר...



היה לנו כיף גדול וזכינו להכיר מדריך ואדם שגם אם קומתו אינה גבוהה, בכל זאת הוא משכמו ומעלה.

בברכה ובהוקרה,

איתן לב
יו"ר ועדת חברה
ליאנס רמת-גן