

**טיול לנורמנדי 24/5-3/6**

הגו וחשבו והוציאו אל הפועל: בלהה בסיוע צמוד של לילי, חנה ותמר

**מתנצלת על חוסר הדייק בחרוזים,  
נכתב באוטובוס תוך כדי טלטולים**

**חלק א'**

מעשה בקבוצה שבפגסוס בחרה, באקראי התקבצה  
ולנורמנדי יצאה.  
כבר בשארל דה גול- בהתחלה  
התייבשנו בהמתנה,  
ורק לאחר חצות מן החשכה  
הפציע האוטובוס  
שנשא עמו הפתעה:  
נהג פולני שחוץ מלקלל בפולנית,  
אינו דובר אף שפה.

הקבוצה-שהפלישה הגדולה,  
מזה שנים משאת נפשה,  
נרתמה בשמחה למשימה:  
להכיר ולחקור את הנושא מהמקור,  
לכך, לא הייתה יותר מתאימה מאשר  
נגבה המדריכה המדהימה  
שלחינו נכנסה בסערה,  
צבעונית, ססגונית, ועם נשמה גדולה,  
ידע אין-סופי ובלתי נלאה, על תקופות  
בהיסטוריה הקדומה האמצעית והעכשווית  
ותוך כדי הסברים,  
קיבלנו מידע גם על  
חייה הפרטיים.

ככל שצללנו לנבכי התולדות  
התגלו לנו סיפורי אהבהים ואהבות  
על פילגשים ושערוריות עסיסיות  
של מלכים ומלכות, נסיכים ומשרתות...  
והקבוצה... נים ולא נים, לעיתים גם קשובים  
עד הרגע שבו נתקלו בשירותים, הו אז  
התמלאו כולם ברוח חיים.

נגבה, שבכל מאודה את הקבוצה לרצות השתדלה,  
לו יכלה גם את הירח עבורנו הייתה מורידה.

**חלק ב'**

צרפת הידועה באוכל הגורמה.  
השפים המפורסמים וכוכבי מישלן  
הסעירו את חיכם של חברי הקבוצה  
שעוד בביתם דימיינו את שפעת הטעמים,  
אך, אויה לאותה אכזבה  
כאשר המציאות על פניהם טפחה

ברגע שהבינו כי גם שניצל פשוט עושה את העבודה.

בתחילה, יצאנו לאורילאן  
ויחד עם ז'אן דארק שמנו קץ  
למלחמת אנגליה צרפת  
וטירת שמבור כמו הרבה טירות בלואר  
ומגורי המלכים והקפלות  
וליאונרדו דה וינצ'י, במקום בו הוא קבור  
וארמון שוננסו והגנים הבוטאנים,  
ושוב, עוד שושלות מלכים ונסיכים ומסעי צלב  
וריצארד לב הארי והנרי השני וכל אלה שאחריו,  
ושלא נקפח את נפוליאון  
ופרשת דרייפוס וכל השאר  
ואז... בום טראח, חזרנו כמעט להווה  
בבסיס הצוללות בסאן נז'רה,  
העוצמה והתחכום הגרמני  
שבהקמת המפלצת הימית לחיזוק הרוע הבלתי אנושי.  
ולמרות הכול, נהר הלואר,  
ממשיך להתפתל בין גיא והר,  
וערים עתיקות וצדפות הגדלות בין שפל לגאות  
והכל הודות, עם המון תודות לנגבה הנמרצת  
שבנו גוערת ומטיפה כאם אשר על גוזליה שומרת.

והפלישה שהתחילה בנחיתה וכל אותם ביצורים שב"יום הארוך ביותר"  
הקרוי גם DAY D,  
למזלנו לא עמדו מול צבא משותף של אנגליה, ארה"ב, קנדה  
ובשיתוף פעולה עם המחותרת הצרפתית הביסו  
את הגרמנים והכו אותם שוק על ירך.

### חלק ג' – סוף סוף לסיים (בנוס לכם אחרי שובנו הביתה)

היום האחרון בגנו של מונה  
שפעת הפרחים, המים, הגשרונים  
וכל היופי הזה, הריחות, הציפורים  
וחדרי השינה... השירותים

ופאריז, שדרך האוטובוס, אלינו ניבטה  
והסיין הגואה ועולה והפקקים האין-סופיים  
ותודה לאל, סיימנו את טיולנו בשדה התעופה  
והכול בא על סופו בשלום.  
והיום- התמונות מעמק הלואר המוצף והסיין הגואה  
ופריז המוצפת מעלים בלבנו מחשבות...  
ומה אם לנו זה היה קורה.

אז לנגבה, תודה על הכול, על ימים מרתקים תשעה  
אותם לא נשכח לאורך שנים, ולא נשכח איך  
שקיבלה שני נהגים פולנים במחיר של אחד  
ולמרות הקשיים גם אותם היא ניווטה ביד רמה.

בתקווה לעוד הרבה טיולים נפלאים שכאלה  
ולחברי הקבוצה שתרמו לאווירה הטובה.

--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by [MailScanner](#), and is  
believed to be clean.

--

This message has been scanned for viruses and dangerous content by [MailScanner](#), and is believed to be clean.