

הנדון: דוד חסיד-מדריך טיול לגאורגיה.

במהלך חודש מאי 2016, בין התאריכים 15-23.5.16, התקיים טיול של קבוצת "שוש וחברים" (36 איש), בגאורגיה עם המדריך דוד חסיד.

ברצוננו להביא לידיעתך את שביעות רצוננו המלאה של כל הקבוצה, מאופן הדרכת הטיול ע"י המדריך דוד חסיד. אנו מתנצלים מראש אם מכתב זה יראה כחנופה לאיש, אך קצרה היריעה לתאר את שביעות רצוננו מאופן "ניצוחו" על הטיול.

ראשית, דוד אדם מדהים, איש של נתינה ואכפתיות, דוגמא ומסירות, צניעות ושקט נפשי, סובלנות וסבלנות, הפגנת חום ואהבה ומעל לכל רגישות ומקצועיות. למען ההגינות אקדים ואומר שהיכרותי עם דוד הינה עוד טרם הטיול (שנינו שרתנו במשטרת ישראל), אך עד הטיול לא היה לי שמץ של מושג מי המדריך והופתעתי לראותו.

מרגע שדוד נתן את הסברו הראשון, הבנו שעומד מולנו אדם מקצועי, המחובר בכל רמ"ח אבריו לתפקיד והוא רואה בכך שליחות ואוהב את מה שהוא עושה. חיבור זה החל מיד במפגש הראשון עם הקבוצה (טרם טיסה), נמשך במפגש בנתב"ג והמשיך לאורך כל 8 ימי הטיול, בטיסה חזרה ועד עזיבתנו את נתב"ג- איש, איש לדרכו ולביתו.

דוד גילה בקיאות ומקצועיות בנושאים שונים, החל מגיאופוליטיקה של גאורגיה, במערכת יחסי העמים והכוחות בינה ובין שכנותיה ובמיוחד מול רוסיה. הוא הכיר היטב את התרבות הגאורגית, את המאבקים הפנימיים, את הישרדות העם הגאורגי ומעל לכל את חיבור היהדות לעשרת השבטים והיותם בסיס וערש לתרבות הגאורגית. יתרוננו של דוד שהוא נולד בגאורגיה, איש המקום, דובר השפה ומכיר המנטאליות והתרבות. הדבר גרם ל"זרימה" טובה בין הקבוצה והמקומיים. איש ארגון מעולה, פתר בעיות והיה דרוך כל העת לצרכי הקבוצה ולפרט. לנו הוא נתן תחושה כאילו הוא המדריך הפרטי שלנו ולא נמצאים איתנו עוד 34 איש בקבוצה. יש בו שילוב של "שילוש קדוש": אבא דואג, מפקד אחראי ואיש חינוך מעולה.

מרגש במיוחד עבורנו היה ביקור בכפר הולדתו של דוד, שם ראינו כיתוב בעברית מעל דלת כניסה לאחד הבתים עם שם משפחתו-"חסיד". איני יודע מאין היו לו הכוחות להראות לנו את ביתו שנחרב ושבמקומו הקימו בית המאוכלס ע"י המקומיים. רגע השיא היה הביקור בבית הכנסת היהודי כשכל הקבוצה עמדה ובהתרגשות רבה הוצאו ספרי התורה ובקול רוטט שרנו את "התקווה".

עבורנו טיול זה היווה חוויה חיובית, שכן, השילוב בין הפסיפס האנושי והמרקם החברתי שנוצר בקבוצה, הנפים נהדרים וסיפורה של גאורגיה ומעל לכל המדריך הנהדר, תרמו להצלחתו המוחלטת של הטיול.

בברכה

חגית ושמוליק גביע

