

לכב' הגב' חיה גנות

חיה היקרה

כפי שסיפרת לנו כל יום סיפור, רצינו או לספר לך, שביקרנו בטיולים מאורגנים רבים ברחבי העולם, אך זהו אחד הנפלאים והמהנים שלהצלחתו תרמת מאוד.

ביום ראשון גילינו שאת אדיבה ומאורגנת.

ביום שני בבוקר, עת איחרנו מעט לצאת, חשפנת כמה את אסרטיבית מחד, אך גם רכה ונעימה מאידך. עוד מצאנו שאת חכמה, מעוררת הנעה, מעניינת **ומקצועית ביותר**. הובלת אותנו לאורך היום בקרמלין ובכנסיות, ובלילה לבן השקפנו מרחבת האוניברסיטה תוך האזנה בקשב רב לכל מופע שאת מזהה.

ביום שלישי סיפרת לנו סיפור שהראה כמה את משקיעה בכל אחת ואחד, בסיפור, בהומור, בחיך, בסבלנות ובנועם הליכות. את מתחשבת מאוד ומפגינה **ידע רב תחומי רחב**.

ביום רביעי הגענו לוולדימיר ולסוסדייל וביקרנו בערי הטבעת שכה היטבת לתאר. לצד לודמילה והמדריך המקומי הנוסף למדנו כמה את מכבדת את הזולת וחולקת את במת ההדרכה באופן מרשים שמעורר כבוד והערכה. בדרך לקונצרט הווקאלי לא הבנו כיצד אינך עייפה, אינך מנקרת כלל ולא נחה לרגע, גם לאחר שדאגת לכולם, ואת עצמך נותרת כמעט ללא חדר שלשם או נשפכים, ואילו את ממשיכה בתכנון יום המחר ובפתרון משברים.

ביום חמישי הפנמנו שהענקת לנו רשמים וחויות מעיר יפה, והובלת אותנו לסנקט פטרסבורג המדהימה.

ביום שישי שטוף שמש אביבית מתחנו שרירים ולמדנו על הארמונות, המוזיאונים, הסמלים והנופים עליהם את מנצחת בשטף של ידע שזרם כל היום, כמו גם בלילה תחת הגשרים שהתרוממו לאור עינינו המוארות.

ביום שבת לא נתת לנו לנוח, ואת רגלינו כיתתנו במוזיאון הגדול מכולם. בהרמינטאגי העתיר הסטוריה, תרבות ואומנות, הרחבת את עולמנו בעושר רוחני שהדהד כל היום גם לצלילי צייקובסקי באגם הברבורים.

את יום ראשון פתחנו בשיר המעלות, במסע קניות ובשייט תעלות מרהיב. ממך גם הבנו שאת רוסיה לא עוזבים בלי פושקין והצבא האדום. השארת לנו טעם של עוד שלא יבוא על סיפוקו גם ביום שני עת נאסוף את חפצינו ונעלה על מטוס לישראל.

כפי שחזרת ואמרת, אנחנו קבוצה אינטליגנטית, מקסימה ומיוחדת. לפיכך אנו יודעים להעריך מה נפל בחלקנו לקבל אותך כמדריכתנו.

לסיפורים שסיפרת לנו היה סוף. לסיפור שלנו אין סוף, מכיוון שנעקוב אחר טיולי פגסוס בתקווה שאת היא זו שעמה נטייל בטיול הבא.

בהערכה ובתודה מקרב לב, מקבוצת 26 במאי – 4 ביוני 2013.

אנו מבקשים לפרסם את הכתוב לעיל באתר פגסוס ולהעביר העתק להנהלה.