

ברכה דוד שסון  
מושב הודיה 75  
ד"נ חוף אשקלון 79854  
טלפון – 08-6724891

30 בספטמבר 2013

לכבוד  
מר ראובן ניר  
מנכ"ל חברת פגסוס

אדון נכבד,  
שלום רב,

בתאריך 15.9.13, יצאנו, בעלי ואני לטיול למרוקו, עם המדריך שוקי לוי.  
מצאתנו לנכון לשתף אותו, בחוויה שלנו כמטיללים, אשר לא קשורה לנופים ולאתרים של מרוקו.  
פגשנו במדריך, אשר מעבר לכך שעמד בלוח הזמנים, גם כיסה את המסלול המתוכנן של הטיול.  
ברצוני להביא בפניך מספר אספקטים, שאולי לא מוכרים לך.

שנינו, בעלי ואני, ניכים ברגלים ובუיקר אני מתקשה בהליכה ונעזרת לשם כך בהליכון.  
שוקי דאג בכל יום ובכל קטע של המסלול שלו אותו היום, לעדכן אותנו מה צפוי לנו, מה יש  
באפשרות לעשות ומה יהיה קשה עבורו לביצוע. החלטה הייתה בידי.  
אפילו בבית המלון בהם לא הייתה מעלית, או בניוים בצורה של ביטנים, דאג לידע אותנו, לא  
להשאיר את ההליכון באוטובוס.

שוקי דאג לכך שתמיד נקבע חדר ליד המעלית או קרוב ללובי, כמו שניתן.  
כשהתעוררנו ויכוחים בתוך הקבוצה, שוקי דאג להרגיע את הרוחות, תמיד בדרך נועם ותמיד עם  
חיוך.

שוקי דאג להנעים לנו את הנטיות הארכוכות ממקום למקום, עם מוזיקה, בדיחות, חידושים,  
טריויה ועוד.

הדגאה לא הייתה רק לנו, אלא לכל אחד ואחד בקבוצה עם הבעיות הפרטיות שלו.  
בנוספַח, לשוקי יש ידע רחב בתולדות היהודים במרוקו ותרבות הארץ זו. שוקי חלק איתנו ידע זה  
והעשיר אותנו מאוד.

ידיועתו של שוקי הרבה מעבר למרוקו ואני אישית קיבלתי, בנוסף לטיול מעניין, גם העשרה  
גדולה משך הימים שבילינו בחברתו.

אנו מאד שמחים שנפל בחלקו, לזכות בה דרכתו של שוקי, ועל כך נתונה לו תודותנו הenna  
והעמוקה.

אנו מאחלים הצלחה בטילים הנוספים שלו ושיזכה לקבוצות נחמדות ומעניינות.

בכבוד רב

ברכה דוד שסון

העתק למור שוקי לוי