

Neta

מונטנגרו אלבניה מקדוניה+פואמת הסיכום FW: 0806 TOP נושא

[**From:** Ronit Miron
Sent: Thursday, August 15, 2013 1:29 PM
Subject: 0806 TOP

2:00 לפנות בוקר בשדה התעופה
 רונית המדריכה לנו מחכה,
 בשער שלושים ושתיים
 בדקה לשתיים.
 לאיסטנבול אנו טסים
 שם 4 שעות...מחכים
 פודגוריצה בירת מונטנגרו
 חכי לנו הנה אנו באים.

רונית המדריכה
 את המזוודה איבדה
 אך על קור רוח היא שמרה.
 38 מעלות בצל
 גידו הנהג את פנינו מקבל
 בחולצה וורודה
 באדיבות ושימחה.

משדה התעופה פודגוריצה נסענו למנזר מורצ'ה
 השייך לזרם האורתודוכסי בנצרות
 אותו למדנו לזהות בזכות האיקונוסטזיס

בערב הגענו לעיירה קולשין
 מלון מדהים ביופיו
 המשמש אוהבי סקי בחורף

באוטובוס שמענו מרונית סיפורים רבים
 על המונטנגרואים
 שהם לא רק חתיכים ונאים
 ונשותיהם נמפות גבוהות..
 הגברים הם אנשים של כבוד
 שנלחמו נגד העותומנים-התורכים
 העדיפו למות חופשיים מאשר להיכנע.
 ביום השני ביקרנו בקניון טרה
 הלכנו על גשר טרה

ביום השלישי ביקרנו בעיר קוטור
 עיר מימי הביניים בה הקפה טעים שבעתיים
 מי הים האדריאטי כחולים
 שמענו על המלכה סיפורים רומנטיים.

משם נסענו לנייגושי
 ע"ש המשורר הלאומי
 רונית קראה פואמה שכתב
 עם הרבה כאב על הפשיטה העותומאנית לבלקן
 שהיא מאוד אותנטית גם לימינו ...

מאכלים אופייניים פרושוטו עם גבינת עיזים
 דברים שיהודים כמונו אינם אוכלים
 אנחנו העדפנו לאכול ענבים וכריכים כשרים..

לפנות ערב לאלבניה הגענו
 חוף הים האדריאטי מדהים
 כמו נסיעה אחורה במנהרת הזמן
 שמשיות על החוף
 רוכלים עם עגלות
 מוכרים גלגלי ים ומגבות
 ואישה אחת שמוכרת תירס
 על גחלים לוחשות.

"יום השישי ויכלו השמיים וכל צבאם..."
 ארוחת ליל שישי על מסעדה צפה
 יונה ברך: "בורא פרי הגפן" על ענבים
 "המוציא לחם מן הארץ"
 צמח קידש על היין
 והאווירה הייתה נפלאה שבעתיים
 אכלנו סלט ודגים
 היה טעים!
 במלון בלארט בשקודר
 כל לילה יש חתונה
 כל הלילה מוזיקה משמיעים
 וגם זיקוקין דינור באשמורת תיכונה
 למזל וברכה..

למחרת נסענו לעיר קרויה
 הבירה הקדומה
 פגשנו את הגיבור האגדי סקנדנברג
 את פסלו הענקי במוזיאון ראינו
 בשוק טיילנו
 ודשציי"ם (דברים שאיננו צריכים) קנינו
 פגשנו אלבנים – אנשים אדיבים וצנועים
 בזמן השואה הרבה יהודים הם הצילו
 את היהודים בכפרים הסתירו
 אצלם עדיין יש מילה של כבוד **בסו!**

ביום הבא בדורסט
 עיר אלף החלונות
 מוזיאון כנסיה אורתודוכסית
 מתקופה ביזנטית

משם לטירנה עי הבירה של אלבניה
 במעבר למקדוניה הכינו דרכונים
 שם אנו ממתינים

אגם אוכריד
 365 מנזרים
 לזהות כנסיה אורתודוכסית כולנו אלופים
 בזכות מורה יהודיה טובה
 שלמדה קורס מורי דרך בנצרות

שמורת טבע גאליציטה

אגם עליון – עם המדריך ריסטה
 כנסיה ביזנטית
 וגם ביקור באורתודוכסית
 באגם אוכריד – מורשת עולמית
 לשימור אתרים
 שייט רומנטי –
 מעיינות מים מינרלים
 כל 4 שעות מתחלפים
 מיתוך סלעי גיר הם נובעים
 Face lifting לפנים

לסיכום אני רוצה
 להודות לאלוהים
 על שפגשתי אנשים נפלאים
 זכינו בקבוצה מקסימה
 אנשים מנומסים ומשכילים
 שאוהבים ללמוד ולהשכיל
 מטיילים מנוסים
 שעומדים בזמנים
 וילד אחד בוגר וסקרן
 עידו שמו
 נהג אחראי ומקצועי
 ומעל לכל מנצחת על הכול
 מנהיגת הטיול
 רונית המדריכה האינטליגנטית
 נעימה ודואגת
 עם כל נוסע מדברת
 בחלוקת זמנים וניהול הטיול היא מצטיינת
 לך רונית על הכול אנו מודים
 עם שק של זיכרונות טובים
 אנו יוצאים

ממונטנגרו, אלבניה מקדוניה
 אנו נפרדים
 לכולם אנו מאחלים
 בריאות טובה- אריכות ימים
 לראות טוב
 להמשיך לטייל
 בחו"ל וגם ברחבי ישראל

בברכה
 דליה אלוני
 קיבוץ גבעת השלושה