

סיכום הטיול לסין, הונג קונג ומקאו - 15 יום מ-9/5 עד 24/5 המדריך אלכס זבלדובסקי

כבר במפגש הראשון עם אלכס בתל אביב התקבל רושם של מדריך צעיר וחביב, שהיה ענייני, ידען ונמרץ ידע לתת תשובות וגם להיות נחרץ.

זו הייתה ההתרשמות הראשונית שרק קבלה חיזוק בהכרות המשנית.

למדנו להכיר מדריך מקסים, מלא כרימון, בעל ידע מדהים. על כל שאלה ולו גם הקטנה - קיבלנו מיד הרצאה מקיפה ומעמיקה.

לא היה נושא שעלה בין האנשים, שלא הייתה לו מיד תשובה והסברים. בכל תחומי הידע: היסטוריה, גאוגרפיה, מיתולוגיה, אמנות ופילוסופיה.

קיסריות וקיסרים, משטרים וממשלים, ערים גדולות ועיירות, אמונות, דתות ומסורות. בכל זרם הידע הנרחב אלינו ולהפתעתנו - גם נהנינו.

בכשרון מיוחד, בשלווה ובנחת לכל בעיה הייתה תשובה מוצלחת.

במרץ הוביל אותנו בין אתרים מדהימים - פתח לפנינו עולם מופלא ומקסים והראה לנו את **סין** על פניה היפים. הוביל אותנו לפגודות ומקדשים ונשא אותנו אל ראשי ההרים ואף למעמקים - למערת נטיפים.

קשה בכמה מילים ספורות

לך - אלכס היקר להודות:

- על העבודה הרבה שהשקעת

- על ההכנות המדויקות שעשית

- על שדאגת לכל פרט ועניין

וניסית להקל ככל הניתן

ובמסגרת האילוצים ולוחות הזמנים,

הצלחת לגרום לנו להיות מרוצים.

ביקשנו ממך מספר פעמים -

להכיר יותר את החברים,

לערוך בינינו הכרות שמית ואישית

ולא נענית לנו -

אבל - התארגנו לבד ויצרנו קשרים .

ועתה לקראת הסיום , נוצרה קבוצת אנשים מקסימה ,
שדאגה ועזרה הדדית היו נר לרגלה,
שנהנתה לבלות יחד 15 ימים ,
שהגיעה תמיד בזמן לכל האיסופים ,
ולא היו בה בכלל בעיות וויכוחים .

זו השפעתך - אלכס
הרוח השקטה והשלווה, בלי הרמת קול קלה ,
שמפיגה כל מהומה בטרם היווצרה .
הברכה וההוקרה .

בשם כל חברי הקבוצה
שטרן ברכה