

27.04.2016

לדניאל בן שטרית – מדריך "פגסוס" למרוקו.

ערב טוב לכם קהל נכבד

מישהו היה צריך לכתוב דברי סיום, דברי ברכה, דברי תודה, דברי חיבה, הוקרה, אהבה, אהדה....  
דברים של אנשים זרים שלאחר כל כך הרבה זמן, כמעט והפכנו למשפחה.

11-12 יום עם אחד שיודע לשאול, ואחד שיודע הכל, תמים, ועייף, ישנן אחיות וגיסיים ובני גיסיים, זה מסיפור אחר, ויש אחים ובעל ואישה וצמה לבנה עגולה ושתי בנות ועוד שתי בנות וכמעט כולם או כולן מציירות, מפסלות, רחלות שהכל הן יודעות, מחליטות ועושות לא כמו במרוקו, הרחלות על העצים הן עומדות, ואצלן הגבר עובר ואוסף השטרות. יש אחת רזה ואחת מלאה וכולן יפות וגם זו שאינה יפה היא יפה כי ככה זה בכל משפחה. מחליפים כסאות נרדמים לאחד מפריע האור של השמש לאחר מפריעים הצלילים, המזגן אף פעם לא מדויק, לנשים קר ולגברים חזק.

זה שבנות הולכות לאט ורק אחת ע סיגריה בלאט... בטיול הבא את כבר לא מעשנת, שמעת!?

נהג שנוסע ונהג שסופר איזה מן נהג זה נהג שסופר וסופר ומים מבקבוק מוכר, בטח עושה רישיון נהיגה בלוח הכפל, יחייך לו מוסטפא, יחייך ויחבק את סעיד, איזה מזל שהם היו וסחבו והכניסו מזוודות מזוודות חדרים חדרים ללא טעויות. כלם דואגים לכולם. את הסדר כמו במשפחות הטובות

עושים יחדיו.... כל כך הרבה אנשים, כל כך שונים, כל כך רחוקים, כל כך קרובים, ואם הסכמתי לכתוב כשכולם מתרחצים או נחים, כי קשה לכתוב ואף אחד לא אוהב לכתוב, והכל צודקים... זו סיבה אחת, וקוראים לה דניאל בן שטרית, כמו בכל משפחה כשהראש מסריח, המשפחה מקולקלת אז אתה הוראת לדעת והוראת דעת, את פס ורבאט ומרקש ומקנס ועיירות קטנות ציוריות וארמונות של מלכים מרוקאים בסדרות, מוחמדים, וחסאנים ויזיד המזיד, באנו למדבר וראינו מים. ראינו מרוקאים וברברים, בלילה קר וכוכבים נוצצים, ויהודים קבורים וחולות לבנים בסהרה.

אתה עשית לנו את הטיול, בזכותך אנחנו היום מכירים את מרוקו, בזכותך אנחנו היום יודעים.

מרוקו שונה משחשבונו. אתה עשית לנו 12 יום נפלאים, גם המשפחה עליה דובר בזכותך התגבשה ומומשה. נועם הליכותך, נועם דרכיך, דיבורך החכם, נדיבותך הרבה.

כל מי שהיה צריך כסף – קודם נתת ואח"כ מה זה חשוב, הנתינה המיידית הזו היא כל הטוב, וכל הכיף. ראשון קמת ואחרון הלכת לישון. תמיד נכנסת לסדר את העניינים וזה שלא התלוננו כמעט זה אתה. ביד נדיבה, בנפש חפצה, בשום שכל.

כל כך קשה להדריך מבוגרים עם תכונות כמו שכתוב בהתחלה, חכם ותם רשע גדול וזה שלא ידע לשאול, ויפות ושמונות ורזות צעירות.

והכל בשקט בשקט ובאותה נדיבות של התנהגות של יחס של... להעביר את מרוקו באהבה לכל אחד ואחד לכל אחת ואחת. ואיזה חכם אתה, הכל אתה יודע ואני יודע כמה הרבה אתה יודע וכל מה שלמדת אי פעם העברת לנו בשכל ובנדיבות כמו בכסף כמו ברגישות כך גם בדעת ובידע, נכנסת לגוב האריות והם לא יכלו לך דניאל, הם הריחו, התקרבו, התקפלו ומחו דמעה ואתה המשכת לחייך, בבטחון ובנחישות. נהייה בכל האתרים נטייל נכיר נלמד וגם נעשה קניות בזה הסדר.... לא פחות באהבה.

חנייך למסע למרוקו, אפריל 2016

ממשה ניימרק 052-8637305 והחברים לטיול.