

**Subject:**

דף קשר יפן אפריל 2016 FW:

שלום לקבוצה,

הייתי רוצה להודות בשמכם לסיכום הטיול.

נפגשנו בתל-אביב במשרדי חברת פגסוס, קיבלנו את המידע הדרוש, הבטנו בעין בוחנת מי נרשם? ואריה המדריך הציג את עצמו "הנה עוד קבוצה שעלי להדריך וודאי חשב בליבו". הפרטיים החיוניים נמסרו, ואנו מחכים בהתרגשות ליום המיוחל. לאחר טיסה ממושכת, סוף סוף הגענו ליפן, כולנו טרוטי עיניים ועייפים. אריה מגלה נחישות, נוסעים לארוחת ערב קלה תוך כדי נסיעת הכרות ראשונה (לילה בטוקיו) אין צורך לפרט. כבר למחרת הספקנו להכיר האחד את השני, אנשים נוחים ונחמדים איש אל רעהו. נסענו תוך כדי העברת חוויות הערות בצמתי הדרך לשירות. גם סיפורי חיים מרתקים ונוגעים ללב מפי אריה ומפי כל אחד מיושבי האוטובוס. צחוקים (במיוחד צחוקה המתגלגל של אשרה שהדביק את כולנו) ובדיחות לרוב. ברכת הבוקר טוב ביפנית של אריה ושל סמי שדאג לברך כל אחד מבלי לקפח.

אריה, אתה מדריך בחסד עליון וברמה גבוהה. היטבת לתאר ולספר לנו אודות יפן הוכחת ידע רב תוך כדי זיכרון מופלא בהיסטוריה. והתמצאות בגיאוגרפיה של יפן.

זכינו במהלך הטיול להפתעות רבות, כגון סדנת סושי, טיולי ערב (להעצמת החוויה), ארוחת ערב בסגנון צרפתי (ערב ליל הסדר), אירוח וביקור בקהילת בית שלום (ערב מרגש) וביקור במפעל להרכבת מכוניות ניסן. כל זאת ברוח טובה, בסבלנות אין קץ בקשב לסיפורים. ונענתה לבקשות חברי הקבוצה בטוב טעם. ספגנו מראות גנים יפניים, פריחת עצי הדובדבן עיננו לא שבעו. התלהבנו במיוחד מהסדר והניקיון המופתי השוררים ברחובות יפן.

אריה, הדבקת אותנו באהבה שלך את יפן והכל לשביעות רצוננו: ארוחות ובתי מלון מעולים. הדיוק לאוטובוסים, היינו כחיילים ממושמעים וחברנו אחד לשני בצורה מלוכדת ונפלאה. הכימיה ביננו עבדה כהלכה. אני פגשתי אנשים אדיבים שתמיד אזכור.

אריה! היית גדול מעל ומעבר לציפיות. נזכור לעד טיול כה מוצלח.

יישר כוח! מכולנו באהבה. (תודה בשם הקבוצה שיצאה בתאריך ה - 13/04/2016).  
אסתר לבנון.