

לפלנד

2 בפברואר, מפגש קבוצה, בו נתבשרנו כי את הלילה הראשון נעביר בטיסה. שמוליק המדריך, בעדינות אופיינית, ניסה את האכזבה והתרעומת להמתיק, לילה יותר, או לילה פחות, למה להתעסק בזוטות, כאשר לפנינו כל כך הרבה חוויות.

שבוע אחר כך, טיסת לילה להלסינקי, ומיד בהמשכה, טיסת לילה לרובנימי. הגענו בבוקרו של יום, 22 מטיילים, אך איתנו הגיעו רק 21 דרכונים. נסיעה קצרה למרכז ההצטיידות, שם כמו בבסיס קליטה ומיון, קיבלנו קיטבג ובתוכו ציוד השרדות. ארוחת בוקר במסעדה בתוך המול, ומשם למוזיאון הארקטיקום, לראות את בני הסאמי של יום האתמול. אך מכיוון שהחדרים עדיין אינם מוכנים, נסענו לתצפית מגג של מלון באחד ההרים הסמוכים.

והנה הגענו ליום השני, נסיעה של שעה וחצי ואנחנו בעיר קמי. ביקור בארמון הקרח המרשים ביופי ושייט ביפ הקפוא על שוברת הקרח סאמפו.

ביום השלישי, לבושי סרבליים, נסענו על הנהר הקפוא, רכובים על אופנועים. משם נסיעה בינות לעצים, נהגנו במזחלת שלג רתומה לכלבים. אך היום הארוך עוד לא נגמר חברים, כי אנחנו בדרך לנסות ולדוג דגים. ביקור במלון הקרח מסיים היום, ואנחנו בדרכנו לעוד לילה במלון.

היום הרביעי הוא ה-14.2, יום האהבה על פי הלוח הלועזי. נסענו ליער לטייל בשמורה ואחריה ביקור בכפרו של סנטה קלאוס ובסיומו ארוחה. משם לאייס קארטינג ולתחרות קצת פרועה, בסיומה הוכרזה חנה כאלופה. היה זה יום שישי, אך לא זכינו לראות את הזהר הצפוני.

ביום למחרת, לאחר נסיעה הארוכה, הגענו למפלים הקפואים בקורואומה. הליכה בתוך השלג וירידה קצת תלולה וגם אם קצת קשה, הייתה זו חוויה.

יום השישי, היום האחרון ברובנימי, נסיעה של 80 קילומטר לגן החיות הצפוני, 55 מינים של חיות ארקטיות, אשר את חלקן הצלחנו לראות. נסיעה לחוות האיילים, תחתום שישה ימים נפלאים.

לסיום, בשם כל הקבוצה, לשמוליק המדריך ברצוני להודות, על טיול נפלא ומלא חוויות, על הסבלנות, העדינות והידע הרב, על הסיפורים, השירים וההסבר הנרחב, על סיורי הבוקר ליד המלון, בין הגשרים, וישיבה בערב על כוס בירה וסיפורים.

ולכל חברי הקבוצה, מבוגרים וצעירים, נאחל הרבה בריאות והנאה גם בטיולים הבאים. רבקה ואשר, אביבה ואהוד, טליה, בתיה וצביקה, יואל, יוסי, אידה ועמיחי, אלה וגבי, תומר ואבישי, חנה ויזהר, אנה אריה ונועם, לי ואביב.