

ניר – מורה דרך כלבבי / רמי דוידי

טיול למקסיקו וגואטמלה "בדרך המאיה" - פסח 2014
(מיום 9-04 עד 30-04).

על שפת הים של קֶנְקוֹן

מתרווח טייל וותיק על כסא נוח ,

מביט במים הכחולים ובחול הזך,

חמוש במשקפי שמש וסומבררו ,

ומרוח מכף רגל עד ראש.

כעבור שעות ספורות מעתיק את מקומו

אל המרפסת בקומה 8 של מלון קריסטל ,

ממשיך לכתוב , להשקיף חליפות על הנוף הנהדר,

ובעוד יומיים יראה שוב את הים התיכון.

כבר במפגש הקבוצה התגלו אצלך סימנים של מורה דרך

משובח, שמענו ממך במשך שעה ומחצה , בדידקטיות רבה ,

מה נראה וכיצד להתכונן למסע ב"דרך המאיה" .

וביום האחרון, בעוד שעות מעטות , יסתיים מסע הגילוי ,

שהובלת בבטחה וביד רמה, לגילוי המאיה , האצטקים

ותרבויות נוספות , שהחל במקסיקו סיטי הבירה.

כמו כיתת לימוד שמצטיידת בכל יום בידע נוסף,
בעל-פה ובכתב, חוזרים ומשננים, כדי להפנים
מה שמורה הדרך החרוץ והיסודי הרביץ בנו תורה.
והתורה הזאת היא פסיפס מופלא, מרובה ענפים מגוונים, כמו
למשל: אנתרופולוגיה ואתנולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה,
והיסטוריה, כמובן.
בעזרתך שברנו שיאים של חוויות, אֶפְשָׁרֶת לנו לקלוט מראות
מְשַׁכְרֵי צבעים בשווקים, ובאתרים המדהימים.
נחשפנו לגוונים ולשונות הבין-שבטית, ולטעמים של
מאכלים לאומיים.

זכית להערכה רבה של הקבוצה המגובשת והנפלאה,
כי ידעת לחלוק עמנו את הידע העצום שהענקת מעצמך.
למדנו להכירך ואתה אותנו, שהרי לכל אחת ואחד יש
מעלות וחולשות, ואם למישהו יש שיגעונות, הרי זה מה
שעושה אותו מיוחד.
ואני, שלא מפסיק לשאול, ולפעמים אני נראה טיפש, או,
טרחן לשנייה, אבל אם לא אשאל אהיה טיפש לעולם.

ידעת מתי לפעול מהראש וגם מהלב, החלפת את

ההנדסה לטובת מדעי האדם , וכך , אתה פוסע
בשבילים חדשים , ומגלה נתיבות להעשרת עולמך ,
וגם עולמות הידע של תלמידיך .

המון תודות על המסע במנהרת הזמן, המדהים בכל המובנים,
ואיחולים לבביים להצלחות נוספות ומרובות חוויות
בטיוליך הבאים .

רוב בריאות, אור ואהבה ,

רמי וכוכבה דויד ,

קִנְקוּן , מקסיקו , 28-04-2014