

לכבוד הנהלת פגסוס,

אנחנו נוה חיה ויאיר, מקרית אתא.
יצאנו לטיול לברלין, ב-23.5.14 וחזרנו ב-30.5.14. המדריך שלנו היה מר שמוליק דולב.
אנחנו בטוחים שהנכם יודעים שיש לכם מדריך מעולה לברלין, אבל אנחנו סמוכים
ובטוחים, שאינכם יודעים עד כמה הוא מעולה, הן בהדרכה מקצועית עם ידע רב, הן
בפדגוגיה ודידקטיקה נכונה, תואמת ומוצלחת. כמו כן בהנחלת החומר, בהעברת
הריגושים, בארגון מושלם ובעיקר בבן האדם שבו.
שמוליק דולב, המדריך, הוא איש יקר, נעים הליכות, מלא וגדוש בידע, רגיש שיודע לשלב
בקבוצה הטרוגנית, תרבות, אומנות, וידע רב בעוצמות, בנחישות, ברגישות, בנועם רב עם
תשומת לב לכל אחד ואחד בקבוצה המטיילת.
פשוט מושלם.

אנחנו מבקשים לשתף אתכם בחוויה אישית מאוד מרגשת שסחפה עימה, את כל הקבוצה
שהתממשה בזכותו של המדריך, שמוליק.
אני יאיר, סגרתי מעגל בחיי.

אבי ז"ל, היה הניצול היחידי מכל המשפחה בתקופת השואה. הוא ניצל בזכות ההחלטה
לעזוב את ברלין, ב-1933, ולצאת להכשרה לצ'כיה ובשנת 1934 עלה לישראל. בהנחיתו
ובעזרתו של שמוליק, ביקרתי ב-29.5.14 יחד עם כל חברי הקבוצה אותה הוביל שמוליק
בחן רב, בביתו של סבי, זיגמונד צימט ז"ל. ראינו ונגענו ברעד מרטיט באבני הנגף, עם
חמשת שמות בני משפחתי, בדיוק שנה אחרי שהוטבעו בפתח הבית, ע"י קבוצת ילדים
תורמים מפריז ביחד עם אנשי כנסיה.

דפקנו על דלת הבית, ודיברנו עם האישה המתגוררת בבית, ממנו נלקחו בני המשפחה
ונספו. את הבית, סבי ז"ל עזב בכוח אל רציף 17 ב-19.2.43 והובל אל דרכו האחרונה
לאושוויץ מבלי שוב, בזכות שמוליק ליוויתי אותו אל דרכו האחרונה בנגיעה בספרות
התאריך המוטבעות על הרציף.

אנחנו נפעמים מיכולתו של שמוליק, לסחוף אחריו 31 איש כמעט זרים זה לזה, להזדהות
וגילוי אמפטיה, להשתתפות בסיפור הפרטי שלי. רק מדריך איכותי שכמותו, מסוגל היה
למעשה שכזה.

חברת פגסוס, בבקשה שימרו על המדריך, מר שמוליק דולב כעל אוצר יקר!
שימשיך להנחיל את דור ההמשך עוד שנים רבות רבות, מפני שטיול בהדרכתו מקנה
בהרבה יותר משנות לימוד על ספסל לימודים.

תודה!
כבוד רב,
חיה ויאיר נוה