

מסענו בצפון איטליה עם ישראל פניגשטיין 7-14.5.2014

- אתמול סימנו לראשונה בחיינו טיול מאורגן. צפון איטליה .
 רצינו להגיד תודה. נהנינו מאוד ואין לנו ספק שנמשיך בטיולים מאורגנים עם חברת פגסוס.
 ליווי של מדריך מקצועי המדבר בשפתך, שווה פי אלף משימוש במדריכים מקומיים .
 1.המסלול היה מרגש ומעניין ובנוי כהלכה. ישראל המדריך (ארחיב בהמשך) שינה מעט את סדר
 הטיול כדי לאפשר לנו יותר זמן פנוי בסופו בפיזה ובפירנצה .
 2. הקבוצה היתה מגובשת, שיתפה פעולה ועמדה בד"כ בלוחות זמנים.
 3. המלון השני היה בו התגוררנו היה מצוין.
 4. מזג האוויר היה מצוין וכמעט בלי גשם מה שאפשר הנאה מרובה.

המדריך ישראל פניגשטיין:

ישראל הוא מנהיג, קר רוח שיודע לעמוד בלחצי זמן ובלחצים חברתיים (היה קונפליקט לא נעים בין שניים מחברי הקבוצה שישראל פתר בשקט ובשיקול דעת).
 ישראל לא ויתר לקבוצה על עמידה בלוחות זמנים, ידע להקשיב בסבלנות לבקשות וטרוניות הנוסעים ופתר כל בקשה כמיטב יכולתו. לפעמים ידע לספור עד 3 או עד 10 לפני שענה וזה לא קל. הפעמים היחידות שהתרגז היתה כשעמד על כך שנמלא את הוראות הבטיחות בתוך האוטובוס ולא נעמוד. כשישראל לא ידע משהו הוא תמיד אמר: "לא יודע", וכהבטיח קיים וכשלא יכול היה להבטיח לא הבטיח-זה מראה על יושרה רבה החשובה למדריך שמבחינת אמון הקבוצה בו.
 ישראל אוהב אנשים ותמיד דאג לצרכי כולם, ברגישות וסבלנות. לא הפלה אף אחד לטובה ולרעה.
 הוא לא חבר קרוב של הנוסעים וידע גם לשמור על הדיסטנס הנדרש.
 אבל העיקר הוא בהנחיה והדרכה:
 ישראל הוכיח שהוא מומחה מעולה בהיסטוריה ובמנהגי חבלי הארץ והמקומות בהם ביקרנו. הוא בעל סגנון מרתק, עברית מעולה והגיה מושלמת שהקלה מאוד על הבנת דבריו (ששובצו מידי פעם בבדיחות וחידודים).
 בטיול זה שעות נסיעה מרובות שישראל דאג למלאן בעושר תרבותי והסטורי של הסברים שהקלה מאוד על "העברת הזמן" ועל הבנת המקומות בהם סירנו.
 הוסיף עליו ד"ר יוסי ספיר, שהתלווה אלינו ללמידת המסלול, בעל הידע האדיר באלפי נושאים שבאופיו המיוחד תרם המון פיקנטריה לטיול.
 אנא הודה לשניהם בשמנו. אין ספק שנשקול ברצינות בעתיד טיול נוסף עם כל אחד משניהם ועם חברת פגסוס.

תמר ובני וולך