

לדוד חסיד - מדריך הקבוצה לטיול לארמניה וגיאורגיה - פגסוס 17/6/14

דוד יקר!

בסיומו של טיול מיוחד זה כמה מילות תודה לך דוד מדריכנו .

כדוד שהלך לחפש את האתונות, אמנם לא מצאת מלוכה אך אותנו אספת וליכדת כקבוצה כשאוזנינו כרויות וקשובות לכל הסבר ומילה ומוצא פיך - בטיול לא פשוט שניתן להגדירו כקצת (אם לא הרבה)...אחר ואם יורשה לי להוסיף טיול בעל דרגות קושי הן במישור הפיזי והן בהבנת התובנות הנלוות המאפיינות את המקום.

מקווה שכתלמידים טובים למדריך מצוין חלחלו בנו אט ולאט התובנות וההיגד שנהגת להשמיע ולהזכיר " כאן אל תחשבו כאן כישראלים" הובן לאשורו.

לא אסכם במעמד זה את הטיול על תוכנו והמקומות אותם פקדנו כי לא לי תפקיד זה, אך אומר שבכל יום של הליכה וסיורים זכרתי את אותו ספר שגיליתי בילדותי בין מדפי הספרים בבית הוריי והוא של הצבא הקנדי . ושם ביינות דפיו חבוי משפט האומר: "רצונך לאמן את מוחו של פיקודך/תלמידךאמן את שרירי גופו עליהם הוא צועד ופועל וכו' וכו'. כך נהגת בנו דוד ואם לא אחת קטרנו בשל הקושי הכל נעשה ברוח טובה ובהומור טוב ויודעת ששתינו בצמא כל פיסת מידע שיצאה מפין והקושי הפיזי עליו התגברנו זניח . זכינו למדריך בעל ידע רב/עתיר ידע החוקר ושאינו מפסיק ללמוד את רזי המקום והתקופות מכל כיוון אפשרי. לא חסכת מאתנו ידיעותיך וקשריך והכל, אבל הכל..... נאמר בצניעות ובדרכי נועם כי זו דרכך והתנהלותך בחיים ואנו עמדנו על קנקנך ועל כך תודה, תודה והוקרה מאתנו.

ואנו חברים יקרים למסע המשותף נזכור ברגע זה רק את הטוב והיפה שהתהווה וגיבש אותנו לקבוצה - 29 אנשים אישה ואיש שהתחלנו כזרים זה לזה והמשכנו בחביבות זה עם זה.

מקווה שאכן התקיים בנו פסוק אחד ממשנתו של רבי נחמן מברסלב האומר: "השתנה אדם מידי יום" .

באנו, ראינו, חווינו, הבנו והייתי מוסיפה : החכמנו ומעל הכל נהנינו .

ועתה עם סידור התצלומים באלבומים ותיקיות נחיה את הטיול פעם נוספת.

בשם כל הקבוצה ורדה **אלק**