

Neta

מוטי: FW: נושא

27.10.2014

לכבוד

מר ראובן ניר מנכ"ל חברת פגסוס

א.נ.

הנדון : טיול להודו 29.09-17.10.2014 בהדרכתו של מוטי סטרול.

הריני מרגיש חובה נעימה להעלות רחשי ליבי על הכתב זאת בעקבות החוויה שחווינו בטיול שבנדון ואפרט : בימים כתיקונם עוברים אנחנו הרבה לרגלי פארק שרון שידוע בשמו הקודם "חיריה " הר זבל שבכל פעם אמרתי לנכדי כי אני חושב שיש מקום אחד מסריח יותר והמקום הזה והוא – הודו. הסקרנות והמסתורין בהודו הביאה אותנו להירשם לטיול ולחפש מדריך בעל שיעור קומה, הצלחנו ופגענו בול גם בבחירת המדינה וגם במדריך.

להבין וללמוד את המדינה ותושביה צריכים היינו להפעיל את כל החושים, אין בדברי לרמוז כי הלכתי שבי אחרי המדינה אולם להבין התרבות, ההתנהגות, אוכלוסיית אנשים בפערים גדולים, ניגודים קיצוניים בין יופי לעוני התאמצנו גם בחושינו, זה לא היה טיול קל, ניתן להגדירו כקשה בשל המראות הלא פשוטים בתוספת לתוכנית הגדושה, אבל כחוויה שאין שנייה לה.

כאן המקום לציין כי את מירב העבודה לקבלת חוויה מסוג זה אשם/עשה מדריך הטיול - מוטי סטרול. איש אשכולות בעל ידע על הודו אינציקלופדיה מהלכת שידע להביא אותנו להפעיל את החושים לנווט אותנו למקומות שלא האמנתי כי ניתן להגיע בחשיבה על החיים, אדם שדאג לפרטים הקטנים כשלגדולים, שכולו מקרין אהבה להודו ורצונו להדביק גם אותנו באהבתו, מדריך שלא ישן ואכל לפני שראה כי אחרון המטיילים קבל מבוקשו, כל זאת בצניעות ושקט שראוי לציין.

לסיום - כן זו לא בושה להודות כי הריח שעלה מחיריה בעבר היה חריף יותר מריחה של הודו, המראות וההבנה טישטשו את בליל הריחות.

נותרה לי במחשנית הערה בונה לעתיד : להגדיל מעורבותו של הספק המקומי בפתיחת הבעיות כי ראיתי את כוחו של מוטי סטרול לאתר טיסה חלופית לנפאל יחד עם בית מלון והספק המקומי שלח ילד לעזרה לטעמי זה לא תפקידו של המדריך לעשות העבודה השחורה הזו שהרי בטוח אני כי חברת פגסוס משלמת כסף טוב לספק השירותים המקומי.

בכבוד רב

נחמה וגיורא קפלן
פתח תקווה