

לכבוד: מר ראובן ניר, מנכ"ל פגאסוס

טיול לצפון הודו ונפאל 29.09.2014 - 17.10.2014

לפני כשנתיים, הגיעו במקרה לבית המרקחת שלי במצפה רמון זוג מטיילים, הם סיפרו לי שהיו בהודו ומאוד נהנו במסגרת טיול מאורגן עם חברת פגאסוס והמדריך מוטי סטרול.

רשמתי את הפרטים על פתק ושמרתי אותו, כאשר הזדמנה לי חופשה מהעבודה השנה, נזכרתי בו.

ואיזה פלא- התאריך, היעד והמדריך, כולם התאימו! מהרגע שנחתנו במומביי הבנתי שזו הייתה בחירה מוצלחת ביותר. בעלי, הינו יליד הודו, רצה להראות לי את בית הספר בו למד ואת בית הכנסת בו התפלל. לכן, ביקש רשות מהמדריך להיפרד מהקבוצה לכמה שעות. מוטי אמר "יהיה בסדר" ולקח אותנו לשם בהפתעה עם כל הקבוצה, מאוד התרגשנו- טיול מאורגן שהפך בין רגע לטיול שורשים!

יש למוטי כישרון הדרכה איכותי ויכולת לספר ולהסביר באופן ייחודי ומעניין (ממש כמו הרצאה באוניברסיטה). השכלנו רבות במהלך הטיול והוא הצליח להדביק אותנו באהבתו הרבה להודו.

אני אישית הרגשתי כמו בסיור לימודי ורשמתי כ-100 עמודים של היסטוריה, מיתולוגיה, מסורת, מנהגים, אומנות, תרבות ומורשת.

ההפתעות המגוונות שהופיעו במהלך הטיול, הוסיפו רבות להנאתנו. מוטי שקד לתאם כל פרט ופרט, גם כשגלש אל תוך השעות הקטנות של הלילה, בכדי שאנו נקבל 100% של סיפוק והנאה.

מלבד הידע הרב, באה לידי ביטוי סבלנותו, אנושיותו ורגישותו של מוטי בגישור בין חברי הקבוצה.

הטיול להודו הפך לחוויה בלתי נשכחת אשר החלטתי לתעד בכמה אלבומים עם תמונות נבחרות וציטוטים מתוך דבריו של מוטי. זכות לחברת פגאסוס שיש לה מדריך שכזה!

מעתה כשארצה לנסוע לטיול מאורגן ביעד אחר, אשתדל לבחור בחברה שלכם.

לסיכום, אנו מודים שנפל בחלקינו להשתתף בטיול בהדרכתו של מוטי סטרול(האיש והאגדה).

רגינה וזרובבל יוסף

מצפה רמון

נשלח העתק למוטי סטרול