

טיול סיציליה- איטליה 16.10-26.10 מדריך שכי לוריא

מספר גורמים להצלחתו של טיול. החברים בקבוצה, הנופים המראות מזג האוויר הנהג והמדריך ולוא דווקא בסדר הזה. אז היו נופים באמלפי ובקאפרי. רחשי היסטוריה בפומפי ובטראמינה. ריח העבר נשב במטארה, ובפוליה הפעלנו את הדמיון. ראינו אמפיתיאטרונים, מקדשים וכנסיות שיספיקו לנו לשנים הבאות. אפסותו של האדם מול איתני הטבע נגלתנו לנו באתנה ולאחר הביקור המסעיר בקטקומבות יפיי הגולגולות עטנו על החנויות בפלרמו היפה. מזג האוויר האיר לנו פנים ושמם חמימה חיכה אלינו לאורך כל הדרך. גם עם הנהג שיחק לנו המזל והוא הוביל אותנו בבטחה לאורך הפיתולים של חוף אמפלי המרהיב ובסמטאות הצרות ולא התלונן על מיטלטלינו שהלכו וכבדו מיום ליום. כיפק לנהג!!!

והגיעה העת לומר תודה למדריך המצוין שלנו. שכי לוריא. קאפ אוף דה גרופה. פייטן הכרמים והזיתים. איש אשכולות מלא כרימון בידע אותו הוא שמח לחלוק עם כל מי שמבקש לשמוע. כל אבן וכל סמטה אומרת לו שירה והוא נישא איתם למחוזות העבר ולתרבות יוון העתיקה והמיתולוגיה עד לחיבור אל היהדות שמשם החל הכול. אהבתו לשפה ושליתתו בה תרמה ללא ספק להצלחתו של הטיול, להנאתנו מהתפריט המקומי ולקשר עם המדריכים המקומיים. שכי הוא פילולוג של שפה. הידעתם ששמה של העיירה פיצו לא הגיעה מפיצה או מפצפונת אלא מ...חסות?

ותודה שכי על שעוררת בי סקרנות לדפדף בספרי ההיסטוריה המאובקים ולעיין מחדש בתולדותינו הקשורים כל כך בתולדות מחוזותיה הדרומיים של איטליה.

אולם בעיני ולטעמי האישי מעל לכול שכי הוא בן אדם. איש אכפתי ואמיתי. "ווט יו סי איז ווט יו גט." מסירותו ודאגתו לכלל ולפרט ולצלחת הקולינרית של כל מטייל ומטייל ראויים להערכה. זה אינו מובן מאליו. על כך המון תודות!

ואי אפשר שלא להתייחס לחברי הקבוצה, הממושמתת והנעימה. הייתם לי לעונג. לא היו איחורים ולא היו תלונות. בהדרכתו של שכי ובזכותכם הכול תקתק כמו שעון שוויצרי. כל זה לא היה קורה לו היה בקבוצה ולו פרובלמת אחד.

לסיכום: אני נהנית!