

סיכום טיול – עם המדריך צביקה קרן, חברת פגסוס - לויטנאם וקמבודיה – 2-18/12/14.

לפני כ-16 ימים יצאה קבוצתנו, שמנתה 28 מטיילים – ברובם זרים זה לזה, קבוצה שיצאה לטייל בקצה העולם, למחוזות זרים ומוזרים.

במהלך ימים ספורים בלבד, תוך מגעים יומיומיים רצופים ואינטנסיביים למדי – הפכה הקבוצה הרב-גונית שלנו למעין תזמורת, כשכל כלי בה מנגן על פי דרכו, אך, עם זאת, כולם מנגנים ביחד – בעקבות התפתחות של דינמיקה קבוצתית ותהליכי גיבוש הדרגתיים והעשרה הדדית. וכמו בכל תזמורת – הכל התנהל תחת שרביטו של המנצח, הלוא הוא מדריך הטיול צביקה קרן או פשוט צביקה, כפי שהורגלנו לכנותו.

להתנסויות רבות זכינו במסע הארוך למדי שלנו. ממראות – לעיתים יפים, לעיתים מדהימים, לעיתים מוזרים מאד ולעיתים מלווים בניחוחות מיוחדים (ואפילו – דוחים בריחם). וחשוב לא פחות – מהעשרה רבה שקשורה הן למקומות בהם בקרנו ולאנשים בהם פגשנו והן לרקע ההיסטורי, התרבותי והגיאוגרפי הרחב יותר – החכמנו. וזאת – מפיו של מנתח התזמורת, צביקה, ששקד לעשות זאת ברמה גבוהה, לרבות התרגומים הכמעט סימולטניים של הסברי המדריכים המקומיים הנחמדים שהצטרפו אלינו בכל שלבי הטיול.

וצביקה שלנו, כמו מנצח אמיתי, ואף יותר מכך, כמעין "גננת", שקד לזכות כל אחת ואחד מאיתנו בתשומת לב אישית, תוך קשב לצרכים ובקשות אישיות, להן השתדל להיענות ככל יכולתו.

ואיך לא נזכיר העשרה תרבותית מיוחדת, לה זכינו בתחילת כל יום – "היום לפני כך וכך שנים", מה התרחש בעולם ביום זה, כשמקדימות את הסקירה הנ"ל בדיחות היום, מתוך המאגרים הבלתי נדלים של צביקה...

נכון שטיולנו שמגיע לסיומו היה מסע ארוך ומתיש למדי, אך, מדובר ב"התשה" מאד חוויתית, שתחרט בזכרוננו לזמן רב.

עוד דברים רבים ניתן היה לפרט ולומר כסכום של מסענו המשותף, אך, נראה לי, שכל שנאמר משקף את החלק העיקרי

אני מאמין שזיכרונות הטיול שלנו ילוו אותנו לתקופה ארוכה ושהכריותינו ההדדיות והקשרים האישיים שיצרנו לא יינתקו בעתיד.

תודה של ממש מגיעה למדריכנו צביקה על תרומתו המכריעה להצלחת טיולנו, וברצוני להביע לו את ההערכה הרבה של הקבוצה לרמתו המקצועית, תיפקודו וגישתו האישית – כמדריך.

. 17/12/14

דר. חנה ויוסי פולצ'ק – בשם קבוצת המטיילים