

רוביניאמי 28.2.2016

לשמוליק, המדריך בה' הידיעה!!!

הנה הגיע שוב אותו רגע מיוחד ונפלא, רגע של הוקרת תודה
לך, שמוליק, שהפכת את מסענו בלפלנד ממציאות לאגדה, מפתרון לחידה.
לא נגזים אם נאמר שעשית יופי של עבודה.
ומחר מחרתיים נשוב הביתה וישאלונו יקירינו: "נו, איך היה? אבל את האמת, תודו שקפאתם מקור.
אמרנו לכם שאתם מטורפים. מי טס בחורף לקוטב הצפוני?"
נענה שהנוסחה לטיול מוצלח כבר ידועה ברבים ועומדת על שלושה דברים:
על החברה – פגסוס, כמובן, וכל מלה מיותרת
על הקבוצה – שהיתה מלוכדת ומגובשת וגם נהדרת
על המסלול – החד פעמי המדהים והמפתיע
אבל הטיול שלנו, שהיה בו כל מה שצריך, הצטיין בעיקר בטיב המדריך:
ועל כך נספר ונרחיב, נתאר ונבאר, נאמר ונשיר, ננמק ונסביר:
על איך שקבל את פנינו בלילה חשוך בחיך ומאור
שדאג שלרגע לא נדע מחסור
שאמר מתי להוציא ומתי להכניס
שקיות של חימום, אוברולים, פלפונים לכיס
ואיפה נאכל ומה בתפריט ומה הרכב המרק
ואיך הגיעו הסאמים, מדייק בכל פרט
ועל החינוך ועל המשטר – שניהם מוצלחים במיוחד
המדריך שרואה כל אחד
ומושיט לך יד
אם קשה או נחוץ
ממש כמו לפני שנות אלף בקיבוץ
את הזוהר הביא (בלי וודקה או עם)
זכינו בחוויה של פעם בחיים
את הדרך הנעים במיטב השירים

בנאי או ארצי, ועוד זמרים
כך חזרנו בזמן להיות שוב צעירים
"איזה בוקר נפלא" בכל בוקר חדש וצעיר
העולם אז נפתח והנוף שוב מסעיר
מזחלות איילים וכלבים, אופנועי של או קרטינג (תחרותי)
כל דרך טובה ל"אדם התיירותי"
עוד מפל שקפא
כל הדרך יפה
והלב מתמלא על גדותיו ועולה.
ככה זה כשהכל בא מאהבה
וכל רגע חדש מזמין עוד חוויה
והכל "במידה הנכונה"
מתלבשים, מתפשטים ושוב זה קרה
החיים הם תמיד עניין של בחירה
ובערב בבר נרקם שיח רעים
והבירה זורמת בינות לשירים
שנסגור את היום? כי מחר יום חדש
רק מינוס שתיים עשרה – חמסין של ממש
ושוב לואי ארמסטרונג בקולו יסלסל
והסבר מתלווה אל היום שהחל
ומה עוד נספר? (רק למי ששואל)
שהכל בא מאהבה
ושמחת החיים
וכוח הבחירה
והכל במידה הנכונה
ואם רק תפנה לצפון בסבלנות אין קץ
הזוהר הצפוני שוב יזהר וינצנץ

שתמשיך להוביל עוד קבוצות (וברור שהיינו אחת הטובות, אם לא ה....)

ומטיילים ללוות

לתת את מלוא תשומת הלב, לענות אחלה תשובות

להושיט יד או לדחוף מאחור במעלה הדרך

לתת לדברים כיוון וערך

לשיר עם כל הלב, עדיף על כוס משקה חריף

להפתיע ברגעים בלתי צפויים

להעשיר בידע שאין לו סוף

לראות בכל אדם מלואו של עולם

ולאן שלא תסע- ניו זילנד, טנזניה, יפן, איסלנד או כל מקום אחר

תקח את עצמך

וכל השאר כבר מאליו יסתדר...

מלאי ענק ענקי של תודות מקרב לב

ממטיילי לפלנד השמחים והמרוצים

תמיד באהבה

תמיד מבחירה

והכל במידה הנכונה