

גדעון רוזן רואה חשבון
GIDEON ROZEN C. P. A. (ISR.)
רחוב קריניצי 77 רמת גן 52423 טל: 6704240 פקס: 6704230
rgidon@netvision.net.il

10/02/2015

לכבוד
מנכ"ל פגסוס
הרכב 4
תל- אביב 61572

שלום רב,

חזרנו מטיול בהודו עם המדריך מוטי סטרול וברצוננו להודות לכם על ארגון הטיול ובמיוחד להעביר את הערכתנו למוטי. מדריך משכמו ומעלה בעל ידע עצום ורב, בעל כושר הנהגה ופתרון כל בעיה. כל יום בטיול היה חוויה מיוחדת בזכותו של מוטי שאת אהבתו להודו בהחלט הביע.

כתבנו למוטי מספר מילים:

הרבה הרבה התלבטנו ולבסוף החלטנו לטיול בהודו נרשמנו ואת אחי וגיסתי איתנו לקחנו את המדריך מוטי סטרול בחרנו מוטי בחור צנוע וענו ופשוט אין עליו. כבר בפגישת הקבוצה הראשונה עם כפית קיבלנו את כל ההדרכה ומוטי לעצמו קבע את המטרה- את האהבה להודו להעביר לכל הקבוצה. התאספה לה קבוצה של עשרים ושמונה, כשכל אחד במזוודה כמות של תרופות שאת כל הודו הייתה מצילה כבר ביום הראשון נקבע ההמנון: סיטה ררם..... ומיד בתחילת המסע כבר הבנו שאת ההיסטוריה של הודו לדקלם ידענו כי אם לא נבין ולא נשתף פעולה - החפירה תימשך עד להרחבת ההשכלה. וכך החל לו המסע מבומביי לאודיפור ומשם לראנקפור וגודאפור וכמובן גם על בית חבד לא פסחנו. קינחנו בהפתעה על הגמלים ומשם בבקר המשכנו ברכיבה על הפילים. ארמונות מדהימים, מקדשים יפיפיים, מהרגיות ופילגשים מה יש לדבר נראה שהגברים שלנו ממש מקנאים.... וכן הגענו לאמצע הטיול כשבכל יום הפתעה וכל יום חוויה. ומשם המשכנו במסע כשלענינו הטאג'י מאהל במלוא תפארתו ניגלה. בקולנוע ביקרנו, ולחתונה כמעט נכנסנו ואחח"צ לצלילי הסיטאר והטררם שרנו ורקדנו. וכך נוסעת לה הקבוצה ברכבת עמוסה ולפי דברי הצ'צה מקווה שקרון המזוודות יגיע יחד איתה.

ואחרי הסיור המרתק במקדשים האירוטיים כשכולם פה פערו ונסיון נוסף רכשו
עוד טיסה עם כל הנהלים ולעיר הנצח וראנסי מגיעים.
והנה היא אמא הודו הגדולה מכולם
בגננס שטים, גופות שורפים, על ריקשות דוהרים ויוגה מבצעים
וכמובן בטקסים משתתפים.
ואנחנו רוצים להודות לך מוטי
על ההדרכה, ההנהגה והידע העצום
ובעיקר על כך שבמטרה שלך קבעת, הצלחת ואותנו באהבה להודו הדבקות.
ולכל הקבוצה על שיתוף הפעולה שסייעה לכולנו להגיע לסיום מסע נפלא.

נודה על העברת התודות למוטי

מהרוזנים

רוזן גדעון ורחל
רוזן יורם וציפי