

סרילנקה האי הקדוש, או עבורינו - האי הקסום.

זהו, מגיעה לקיצה חופשה מופלאה באי שיש בו מנחוח גן העדן.

הכל מלבב, ירוק, פורח ושובה את העין. אנשים טובי לב, אדיבים, מחייכים ונכונים לעזור. על אף העוני הם אינם אומללים-נראים שמחים בחלקם הדל. רק לבנו נכמר לפעמים.

סוף מסע שכזה הוא הזדמנות לדבר בשבחו של מחולל כל הסאגה הזו.

מסורת עתיקה רואה במספר 10 מספר של שלמות. לפיכך נהלל נשבח ונקלס את יאיר בעשרת הדברים הבאים.

1. על שהאיר את יומנו השכם לפני עלות השחר והצעידנו בחשכה במהמורות אבנים לרוב. בינתיים עולה השחר והגענו בשלום עד סוף העולם, ואז שוב דלגנו מעל אבנים וחזרנו בשלום לנקודת ההתחלה. (אני מציינת זאת כי מי שבא אחרינו לסוף העולם לא בדיוק חזר בשלום.)

2. על שהעשיר את עולמנו באינפורמציות אין סוף. על אירועים חשובים בהיסטוריה, על ימי הולדת ויום פטירתם של סלבריטאים למיניהם. על תולדות וחיי היום יום של סרילנקה-ממש אוצר בלום של ידע אני מעידה על עצמי שעד המפגש עימו, סרי לנקה היתה עבורי דף חלק. "טבולה ראסה"

3. על שגילה סבלנות אין קץ וחזר שוב, ועוד פעם על תכנית היום, סכום אירועי היום והתכנית למחר. מברוק.

4. על שטען בעקשנות שבאנו לטייל ולהנות ודאג שאכן כך יהיה. התכנית היתה מגוונת ומפתיעה, מזג האוויר חייך אלינו, לא פתחנו מטריה וביום האחרון כשחזרנו למלון ונפתחו ארובות השמיים זה לא היה עלינו.

כפרס על ההתנהגות הנהדרת של מדריכנו המהולל זיכינו אותו בפגישה ראשונה עם הנמר הסרילנקי החמקמק.
5. על הסובלנות כלפינו שלמרות היותנו "קבוצה טובה" כדבריו, יש והיינו לפעמים נודניקים טרדנים ושאר מרעין בישין. ולמרות כל זאת חייך את חיוכו הסטואי ולא רגז ואפילו לא הרים את קולו.

6. על שהפגיש אותנו עם בתיים של אנשי מצוקה שהראו לנו כיצד חיים הרחק מהרצליה, בבקתה דלה וחורים בגג. ראינו את נפלאותיו של עץ הקוקוס על כל פלאיו, הידע לנצל כל פרט וחלק לטובת האדם. הפליאנו עד מאוד.

7. על שפתח לנו צוהר לאמונות הבודהיסטיות וההינדואיסטיות, על אפשרות של חיים משותפים בצוותא, בקבלה והבנה בין דתות שונות. כך עוררת בנו תקווה שאולי גם אצלנו זה יקרה פעם. ראינו כיצד מודים לאלים ומביאים מנחות מקרבים לב גם אם יש חסרון כיס. והיופי שאחרי שהללו בורכו, אוכלים את המנחה וחוזרים בשמחה הביתה. בתקווה לימים מבורכים שיבואו.

8. על שאירגן לנו טיול עמוס למיטיבי לכת, "מצאת החמה עד עייפות החומר". העלייה לסיגריה והעלייה לדמבולה. התאים לאנשים מאותגרים, צעירים ובריאים (אני לצערי ויתרתי מראש, אולי בטיול הבא שאהיה ממש בריאה.)

9. על שאירגן לצידו צוות מדהים ויוצא דופן. בראש וראשונה קוסאל שהתגלה במיטבו כיודע, יכול ומוכן להרים כל משימה-יד ימין אמיתית ותומכת. לא נשכח את נהגנו המדופלם ועוזרו העדין שהצטיינו במקצועיות בנימוס וברצון העצום לעזור ולהקל לעמוד בלוח הזמנים-הכל במאור פנים וחיוך.

10. ואחרון אחרון בעשרת הדברים, נתונה ברכה על שהצליח לארגן לנו קבוצה מגוונת ונהדרת שהיה כיף נעים ומעניין להימצא במחיצתה. תמיד מילה טובה, תמיד פירגון ותמיד הושטת יד לתמוך ולעודד. כל הכבוד חברים יקרים לי מאוד.

מאירה שצברג

קבוצת פגסוס 15-25.2.2015