

מכתב תודה

עמיחי מדריכנו היקר או כפי שנהגנו לכנות אותו א-מ-ח-י-ה.

חלפו עברו להם שבועיים מופלאים של טיולנו הנהדר לסיין והגיע עת סיכומים. כשיצאנו לטיול היינו חבורה של 38 איש שרובנו לא מכירים ולכן קודם כל הצמדנו לנו מספרים לכל זוג וכך הפכנו ל 1 עד 19 ועובדה שבזכות הספירות הרבות לא הלכנו לאיבוד וכולנו חזרנו ארצה.

טרם היציאה השכלת לצייד אותנו הן במסלול הנסיעה בסין והעיקר ברשימת הצטיידות חיונית שסייעה לנו, כמו תרופות, מעילי גשם ותרמוס ואני חייבת לציין שאני המרבה לטייל מעולם לא קיבלתי רשימה כל כך חשובה שסייעה לי רבות.

לאחר הנחיתה בסין החל מסענו המופלא בהדרכתך וכך עברנו חבורה גדולה הטרוגנית מגילאים שונים מרקע שונה ומערים שונות בישראל מעיר לעיר ובין הערים ומטיסה לטיסה ואתה בנועם הליכותיך הפכת משימה לא קלה לאפשרית.

ברצוני להדגיש את הידע הרב שהפגנת והעברת לנו הכל מזכרוניך המופלא ולמדנו על סין בכל התחומים היסטוריה, גיאוגרפיה, גיאולוגיה וגסטרונומיה ואפילו מעמד האשה חינוך ולידת ילדים. עכשיו אנחנו מבינים למה מותר לסינים ללדת רק ילד אחד ולפי מיטב זכרוני מאו התיר ללדת ילדים חופשי והאוכלוסייה הכפילה את עצמה למעלה ממיליארד איש ולכן יורשו הגביל את הילודה לילד אחד בלבד. בנושא מעמד האשה כשנשאלת איך עדיין יש תמונות של מאו אחרי שהוא הרג עשרות מיליוני סינים הרי תשובתך הייתה שהוא שינה לחלוטין את מעמד האשה מחסרת זכויות לחלוטין שמותר לעשות איתה מה שרוצים למעמד של שיוויון מוחלט בכל התחומים בעבודה, במשפחה ובפוליטיקה. הלוואי עלינו בישראל.

וכך עמיחי הפכת אותנו מקבוצה הטרוגנית לקבוצה מגובשת וממושמעת המקשיבה לך ולהנחיותיך ללא ויכוחים וקיטורים. ומאחר וגשם לא דוחה טיול קנינו כולנו מעילי גשם והפכנו לצבא המעילים הכחולים שבלטו מרחוק. כך הסתובבנו ברחבי סין בגשם ובשמש ולא ויתרנו על שום אתר בגלל מזג

האוויר. גם חברת פגסוס איכסנה אותנו על פי רוב במלונות משביעי רצון והארוחות היו מעל ומעבר והכל בהנחייתך והדרכתך המעולה שבזכותה גם כשהורית לנו לקום ב4:00 כדי לטוס ב6:00 התייצבנו בדיוקנות כדי לטוס ליעד חדש אחריו.

מכל המדריכים שהיכרתי בפגסוס ובחברות אחרות אתה הטוב מכולם-- משכיל מאוד יודע רבות ומקיים חידונים על החומר ואפילו מחלק מסטיקים לפותרים נכונה. כמו כן גילית אכפתיות לכל אחד מאיתנו ופותר כל בעיה אישית.

ועל כל הנאמר לעיל אנחנו רוצים להודות לך כל קבוצת פגסוס בטיול לסיין ה13 עד ה27 למאי 2015 ואנחנו משוכנעים שהחוויות והזיכרונות הטובים מסין הם בזכותך

31 למאי 2015

שרה שונמי

יישר כוח

העתק חברת פגסוס

וכל הקבוצה