

## לחיה גנות המדריכה

ביום שני השלישי לחודש השמיני את מסענו התחלנו, ולשדה התעופה בן גוריון הגענו.

ומיד בכניסה בשער הטיסות היוצאות, את חיה המדריכה "המורה לשעבר" פגשנו. בחיך לבבי אותנו קידמה, ואנחנו התמלאנו בששון התרגשות ושמחה. דאגה לחכות לאחרון המטיילים, ואותו בבטחה ליוותה לבדיקה ביטחונית בדלפקים.

עם הנחיתה בלוס אנג'לס התחילו ההסברים המקיפים, על העיר והתושבים, על המבנה הגאולוגי, וכמובן על כל אתר ואתר ארכיאולוגי. הסבריה ליוו אותנו על כל צעד ושעל ובכל עיר ואתר בו בקרנו ואנחנו, על ארצות הברית למדנו והחכמנו.

את ידיעותיה כמדריכה עמנו היא שיתפה, וזאת בשפה נעימה רהוטה וברורה. בסבלנות אין קץ, ענתה על כל שאלה ושאלה, ואפילו לאלי שישב בקצה עם רוחלה האישה.

חיה הכירה כל איש אישה ילד וילדה, ועל כולם את חסותה במהלך הטיול פרשה. התחשבה בכל בעיה אישית ולכל תלונה, לה הייתה תשובה ופתרון מצאה. לעמנואל דאגה, ואותו ולסופרמרקט נטול גלוטן לקחה.

התחשבה גם בסיגי הקניינית, בשקד ושובל הצעירות הפעלתניות ובכן בכל נשות החבורה, ועל כן, לא פסחה על שום "אאוטלט" "וולמרט" שראתה. ולרווחת החבורה הגריאטרית שלנו, בכל שעה עגולה את ה"רסטרום" בקרנו. כל בוקר בתפילת הדרך היא הייתה פותחת, וכמובן את סיפור היום להקריא לא הייתה שוכחת.

זכרה את ימי ההולדת של רחל, אתי ואיתי הקטן, וחגגה עם כולם בעוגייה טעימה ומתנה צנועה.

וגם את זוהר שטבע אהבה חיה לא שכחה, ולמרות שאיתי הקטן רק לקנות רצה אותה לקניונים פראיים לקחה.

ולאלה שמבלי משים את דרכונם לקחו זרים, נחלצה חיה לעזרה, עד לקונסוליה אותם ליוותה וסייעה להם לקבל בחזרה את זהותם שנגנבה.

ואותנו, כל החבורה, באבטיח מתוק בקניון הפתיעה, ובאמצע הדרך בארוחת בופה טעימה.

אוי לו למי שאת ההסברים ישכת, כי את המבחן לא יצלח וציונו בסוף הטיול יצנח. למרות כל התלונות, הנסיעות והפקקים הארוכים, כל הסעיפים בתכנית הטיול ב"V" גדול מסומנים.

ולסיכום אני לטיולים מאורגנים בדרך כלל לא יוצא, אך בטיול הזה הייתי מאוד מרוצה: מחברינו המטיילים שהיו ממש נהדרים, ואיתם ארצה להיפגש לפעמים. וכמובן מחיה המדריכה המקסימה, שלפעמים את פגסוס פרסמה, אך הייתה לנו מלווה דואגת, מסורה, אחראית ובעיקר חברה טובה.

אז חיה היקרה קבלי מאיתנו תשורה צנועה לאות תודה והערכה, ואולי עוד ניפגש אי שם במדינה אחרת לטיול דומה שאותו את מדריכה תודה רבה לך יקירה

על ההתמדה, על ההשקעה, על המסירות והדאגה, על האכפתיות ועל היותך מדריכה אחת ויחידה

מאתנו,

חבורת מטיילי פגסוס לארה"ב מחזור אוגוסט 2015. בחסות רחל ואליעזר יהודה ממושב ירדנה