

לכבוד:

מנכ"ל פגסוס טיולים

הנדון : טיול להודו עם מוטי סטרול 22.01.16 – 03.02.16

אין בכוונתי לפרט היכן היינו ומה ראינו. זה רשום בתכנית הטיול,

ברצוני לשבח ולפאר את גדולתו של מוטי סטרול – מדריך הטיול.

נדמה, שאף הודי לא יודע את ההיסטוריה של הודו כפי שמוטי בקיא בה, הוא הכניס אותנו בעוצמה לתוך ההרפתקאות של כל התקופות בהודו, חלק איתנו את אוצרות ידיעותיו בשמחה ודבקות, הלהיב אותנו בסיפורים בעיניים בורקות ובחיוך מתוק, אפילו בסמטאות המטונפות, דאג לעורר בנו שמחה ורצון לדעת עוד ועוד. מידי פעם בחן אותנו כמו האכיל אותנו בכפית את ההיסטוריה האדירה בהודו.

מוטי כבש את לבנו ומסתבר שכבש גם את הודו, בכל מקום שנעצרנו נשמעו קולות וקריאות אהדה מן המקומיים למוטי, שמו נשמע מכל עבר ביראת כבוד, בהערצה ואהבה. המדריכים המקומיים לא חסכו במילים, היללו ושיבחו אותו באופן יוצא מן הכלל. **ואנו היינו גאים מאוד שמוטי הוא שלנו.**

כאשר מוטי נגע באבנים ובהיסטוריה של המקדשים בתיאוריו, כאילו חי את הרגעים, כבמטה קסם גרם לכלם להקשיב לדבריו. בקיאותו בחומר בלתי רגילה, כמו קרא את הדברים מתוך ספר פתוח,

מוטי הוביל אותנו בתוך אוקיינוס הידע שלו קשובים וממושמעים, בזכות התנהלותו הקבוצה הייתה מדהימה, אדם צנוע, אדיב גדוש בסבלנות וקשוב לכל בעיה שנוצרה, שידע כקוסם לפתור אותה,

הוא אוהב וחי את הודו, את העוני שבה, הסרחון, היפה והמכוער, את הטבע, את זריחת השמש ושקיעתה בהודו.

הטיול היה ממצא ומוצלח, העבודה זורמת ברמ"ח איבריו - הוא נולד לזה.

יישר כח למדריך טיולים יחיד ומיוחד: **מוטי סטרול** נזכור אותך בהערכה רבה.

תודה לפגסוס עבור שנפל בגורלנו לטייל עם מוטי היקר.

תודה עבור ההפתעות והחוויות המקסימות שהענקתם לנו.

אנו כבר ממליצים לחברים לצאת להודו בהדרכת מוטי סטרול, שהוא חוויה בפני עצמה.

שקד חבצלת ויצחק

23 נהריה

מצטרפים: בני וקמליה הר טוב מנהריה

העתק-מוטי סטרול