

ורבים כבר חולמים על מקלחת ומנוחה.
מפזז בין כולם כבודו- שר המשקים
מחצצר מלוא גרונו כל ישן הוא מקים
אך אתם השומעים, לא רק לשם ככה באנו
את ייצרנו ה"רע" לא כבשנו, ריסנו
כמו ארבה מתנפלים על חנות מזדמנת
ונוברים בסחורה ביד מיומנת
"דגים" נעליים, חולצה, תחתונים
ובחוץ אומללים ניצבים הבנים
עמוסי שקיות, גליל גבינה מעושן
"טוחנים", מספרים, מוציאים קצת עשן...

צרכים בסיסיים זו חובה לספק
אז עוצרים כל שניה- כי קשה להתאפק
העיניים בולשות, מאתרות הן שלטים
של "זכר" "נקבה" – בקיצור שירותים
תור ארוך משתרך כל אחד מתנדנד
זועקת השלפוחית "להתפנות!" "להתייחד!"
סוף! מימינו היטלנו בזמזום "קול יהום"
העשרנו את העפר ואת מי התהום
במינירלים משובחים, סיליקט ושינן
אליהן תשתוקק כל גינה, כל גן..

קץ טיול מתקרב- בקרוב למזרח
געגוע מציף לנכד, לאח,
נטוס במרום אל החום הנורא
ונטבול בליבה של לחות, בעירה,
נמצא שם שלווה בארצנו הנהדרת
שיש בה ים מלח, ים סוף וכנרת
ותם לו מסע מפרך אך מאושר
של קבוצת מופרעים ומדריך- מיוסר.....

למגף של איטליה הגיעה משלחת
מצבורי אלכוהול הם נושאים באמתחת
יצאו למסע הכירות עם השטח
התיישבו דוממים- באוויר גבר מתח
איפה נישן? יהיה מספיק אוכל?
רוקח הראש מחשבות שם באופל
האם המדריך יקשקש לו בלי הרף?
ידבר, יברבר מהשכם עדי ערב?
אך "שומר" שמו אביהו מעל לו ניצב
מתרוצץ כמו ארנבת- בקבוצה מאוהב
קרוי כל כולו לצרה, מצוקה
מטלפן, מפנק, לא מחסיר אף דקה.

תקלות הן חלקן של טיול שכזה
לא אשמת המדריך, הכפות ב"חזזה"
תרוצים מערים "זה בגלל".." זה אסור"..
גורלו כבר נחרץ- עתידו כבר גמור!
מוליך את כולם בין נופים כמו בסדום
לא עוצר, מעמיד את השמש לדום!
איש ואיש מעביר הוא בין מין שוצפים,
בין שברי עתיקות, צפורי שיר חורפים,
שועט ודוהר בין טיפות ומטר
העיקר שנראה עוד פסיפס מהודר,
נקיק מחורץ בין הרים של בזלת
רגבים עצומים של לבה נזלת
ומוסיף ומכביר סיפורים עד אין קץ,
על מאפיה, באזיליקה- הראש מתפוצץ,
גוברים קיטורים כי צבות הרגליים,
אחרים מן הסתם- חורקים קצת שיניים
אך הוא בשלו עם סיפור על נביא
גם עליו הוא חייב לסמן את ה- "וי"....
האוטובוס דוהר בין הרים, עמקים,
בקלילות מתקדם, גומע מרחקים,
היין נשפך בין חידוד לבדיחה