

08/08/2015

לקבוצת איסלנד יולי 2015 של פגאסוס עם המדריך שמואליק דולב

בפגישת הסיום:

סיפור עם "ישראלנדי"

בארץ רחוקה ושמה ישראל, היה היו 26 אנשים שהחליטו לצאת לטייל באיסלנד.

הם באו מכל קצווי הארץ: מהצפון ומהמרכז, מירושלים והשפלה... איש איש לעצמו או לבן. בת זוגו...

המקשר ביניהם היתה הבחירה לצאת לטיול נכסף עם חברת פגאסוס בסוף יולי 2015... רבות עמלו על הכנת המסע: קנו ציוד מתאים, אספו אגורה לאגורה (שהומרו לקרונות) למימון המסע, למדו והכינו עצמם בידע כלשהו להבנת הרקע, ומילאו מצברים של חיוכים ושמחה...

חלפו הימים עד שהגיע היום המיוחל.

בשער 32 בנתבג התחיל הסיפור. וכך עשרה ימים של יחד, של חוויות, של מראות ומידע, של צילומים אינספור, של שמות בלתי ניתנים לזכירה, של אוכל שירותים לינה ונסיעה מרובה במגוון כלי רכב, של שמחה חיוך וצחוקים והרבה אושר... ובעיקר של הדרך... ..

כי מה שקובע בסופו של דבר את ההנאה על כל היבטיה ... הוא הלידר... והלידר שלנו הוא מר דולב...

ובשם כולנו רוצה לומר לשמואליק תודה.

תודה

- על מידע עצום שהרעפת עלינו בשקיקה (של יותר משהעגל... סתאם)
- על הדרך והיסודיות בה הסברת לנו ולעיתים בעזרת דוגמאות פשוטות שהבהירו הכל...
- על הנועם שהשרית על כולנו
- על הענווה באישיותך, על היושר והאמיתיות...
- על האחריות שלקחת על עצמך בהובלה
- על קור הרוח והאסרטיביות שהפגנת (ובעיקר במעלה הדרך לקלדרה..)
- על המוסיקה האיכותית והמשובחת שהשמעת לנו
- על סיפורי הבקר עם מוסר ההשכל (למדנו!!!)
- על הביטחון שזרעת בהיכרותך היסודית את האי...
- על בחירת הדרכים והמקומות
- על ההתחשבות וההתייחסות לכל אחד ואחת מאתנו
- על ההקשבה
- על מתן תשובה לכל שאלה
- על סיפורי הטיולים הקודמים
- על האופטימיות לגבי עתידה של איסלנד..
- על ההומור העדין
- ועל התקשורת עם בורא עולם בנושא מזג האוויר הנפלא ששרר במהלך הטיול
- על ערבי ההווי וטיולי הערב שהפקת
- על החיוך שהעלית על שפתינו
- ועל כל הפרטים האחרים קטנים כגדולים...

ובנימה אישית: על הטיפול והאמון באיש שלי שזכה בזכותך בחוויה מיחדת ומדהימה למרות מגבלתו...

על כל אלה ועוד ועוד... על טיול מקסים לאדם מיוחד תודה ענקית

בשבילינו אתה היית הבחירה.

בהזדמנות זו אני מודה לכל משתתפי הטיול על העזרה התמיכה ההבנה וההתחשבות, זה לא מובן מאליו. בשבילנו זו הייתה מחווה מרגשת במיוחד, כל אחד מכם וכולכם יחד – קבוצה מובחרת שהיתה לנו זכות גדולה להיות חלק ממנה.

מודה לכם ואוהבת.

תם הטיול

26 מטיילים מחייכים ומאושרים חזרו לבתיהם, עטורי ידע וחוויות שלא תשכחנה.

חוזרים הביתה למקום בו בחרנו לנהל את חיינו.

אנו בחרנו לחוות את המיטב והטיול הוא התגשמות בחירה חלומית.

ושוב תודה לכל השותפים בטיול הנפלא ולהתראות בדרכים

רוחיק אלעד - יגור